

Preek

Prediking n.a.v.: Handelingen 12: 2, 3a, 11a

Jacobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. Toen liet hij ook Petrus aanhouden. Nadat Petrus weer tot zichzelf gekomen was, zei hij: 'Nu weet ik zeker, dat de Heer zijn engel heeft gezonden om me uit de handen van Herodes te bevrijden.'

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Wat doe je als iemand, van Wie je houdt, er niet meer is? Terug gaan naar de plek waar je laatste ogenblikken met elkaar deelde. Zo waren na de Hemelvaart van de Here Jezus 120 mensen in die bovenkamer in Jeruzalem bijeen. Verweesd. Op weg naar Pinksteren proberen ze de tijd goed door te komen.

Dat doen ze biddend. In het vertrouwen dat Hij dat ook voor hén doet. En Hij had ook gezegd wát Hij bad: 'Dat jullie geloof níet ophoudt.' Maar dat geloof krijgt in dit bijbelgedeelte een zware klap. Immers nà steniging van diaken Stefanus volgt de dood van Jacobus. De éérste in de kring der apostelen...

Was belager Saulus op ongedachte wijze door God tegen gehouden en tot omkeer gebracht. Dan is er opeens het gevaar van andere kant. Niet van het Sanhedrin, maar van koning Herodes. De uit Edom afkomstige kleinzoon van de kindermoordenaar uit Bethlehem wil als koning bij Joden in 't gevlei komen.

En dáárom: Jacobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. Dat 'alwijze Godsbestuur': wij kunnen er vaak met 't verstand niet bij. Waarom nota bene is na twee keer gevangenschap er wèl die bevrijding van Petrus en níet voor Jacobus?! Beiden waren nog zo volop van waarde.

Voor werk in de wijngaard des Heren. Maar daar wordt vaak níet naar gevraagd. De gemeente bidt zich een slag in de rondte. Nadat Petrus weer tot zichzelf gekomen was, zei hij: 'Nu weet ik zeker, dat de Heer z'n engel heeft gezonden om me uit handen van Herodes te bevrijden.' Ergo: het móest zo zijn?!

Maar waarom krijgt de één meer lasten te dragen dan de ander? God geeft Petrus in zijn dodencel rust. Zoals sommige patiënten vlak voor de operatie. Maar Jacobus kan 't níet navertellen. Is de overgeblevene 'beter mens'? Nee, want Petrus struikelt in zijn verloochening dieper dan Jacobus in eerzucht.

Hier raak je aan leiding van God, nut van bidden en geloof dat 't helpt. Ongelovigen zien 't grillige. Zeggen: 'Er is geen God! Toch zal elkeen voor God verschijnen. Is 't na Pasen ook



Zondag 20-05-2012 10.00u

eredienst

Voorganger:Ds Laseur (wijkpredikant)

Thema: Het alwijze Godsbestuur!

Pinksteren geworden? Ging na de poort van de dood ook die van ons hart open? Dat doet de Geest. Boven bidden en beseffen.
Amen.